

UNIEK SCHAAKCONCEPT

Schaakfeestje met *goodiebags* en *good feelings*

door Cor van Dongen

In den beginne... was er een gift, een mooi bedrag dat door een van onze leden ter beschikking werd gesteld voor het houden van “een bijzonder schaakevenement, voor jong en oud”. Een denktank van vier leden van SV Krommenie boog zich vervolgens over de organisatie van een ‘schaakfeestdag’, met, daar werd uiteindelijk voor gekozen, voor de jeugd een aansprekende simultaanseance en voor de senioren een reprise-editie van ons, in schakend Nederland unieke ‘Wijnproefschaaktoernooi’. Dat laatste dus letterlijk en figuurlijk: volgens beproefd recept!

Gouden greep

Het organiserende viertal, hoofdsponsor Philip Schroevers, voorzitter Martin Oudejans, oud-voorzitter Kees Takken en secretaris Cor van Dongen, tezamen tot “feestcommissie” gebombardeerd, had in eerste instantie de nodige moeite om een geschikte simultaanspeler te vinden. Diverse Kasparovven en Polgars bleken, zowel in het najaar als aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, niet beschikbaar. Maar al snel kwamen we uit op Robin Duson, een talentvolle schaker, nét 23 jaar geworden, die tijdens de afgelopen editie van het Dames Schaakkampioenschap van Nederland op de vijfde plaats eindigde... en dat bleek een gouden greep! Niet alleen vanwege haar elorating die gestaag richting de 2200 kruipt (haar ambitie: Fide-meester worden; haar grote schaakidool, niet geheel toevallig: Judith Polgar, tot dusver de enige vrouw die ooit in de Schaak Top Tien (lees: de wereldtop tien, bij de mannen) heeft gestaan), waarmee zij ongetwijfeld een harde noot zou zijn voor onze jeugdleden om te kraken, maar bovenal – zo bleek vlak voor aanvang van haar (drukbezochte) simultaanseance – vanwege de frisse, onbevagen én enthousiasmerende wijze waarop zij, ter introductie, allerhande vragen van onze voorzitter, jeugdleden en hun ouders beantwoordde, vragen over haar eerste kennismaking met het schaken, haar schaakstudie, haar club- en toernooischaak, haar “echte” studie (econometrie) en vooral wat je zoal aan de schaakstudie moet doen om hogerop te komen op de schaakladder. Zéér aansprekend voor onze jeugd (én hun in groten getale aanwezige vaders en moeders).
Leuke meid!...

Schaakhebbedingetjes

...Maar dan wel eentje die haar mannetje staat op het schaakbord: onze jeugd kwam er niet aan te pas. Slechts deelneemster Anneke Schol, als jeugdleider onze eregast onder de jonge schaaktelgen, wist Robin een halfje af te snoepen. En *bijna* hadden we kunnen schrijven dat onze jeugdleden, 21 in getale, met lege handen naar huis moesten terugkeren... maar dat bleek toch geenszins het geval te zijn: iedere deelnemer aan de simultaan werd na afloop getrakteerd op een goedgevulde, door Schaak en Go Winkel Het Paard samengestelde *goodiebag* vol schaakattributen, waaronder een fraai zakschaakspel, een schaakkwartetspel, een schaaksleutelhanger, een notatieboekje en allerhande schaakparafernalia. Met recht: felbegeerde schaakhebbedingetjes (waaronder óók nog eens een magnetisch zakschaakspelletje en een schaakkalender), waarbij de deelnemers ongetwijfeld nog eens met plezier aan deze zeer geslaagde simultaanseance zullen terugdenken.

TROTSE TERUGBLIK

door Martin Oudejans

Het vervult mij met trots dat wij, als relatief kleine vereniging, er door goede afspraken, een dito onderlinge samenwerking én financiële ondersteuning, in geslaagd zijn een dergelijk evenement tot zo'n geweldig succes te maken! Graag laat ik de vele leden die belangeloos hebben meegewerkt om deze dag tot een *onvergetelijke* dag te maken, nog even de revue passeren.

- Maar we beginnen natuurlijk met simultaangeefster **Robin Duson**, lid van Caïssa-De Eenhoorn te Hoorn. Voorafgaand aan de simultaan toonde zij zich bereid om onze jeugd (onder aanvoering van Anneke), met een aantal (groot-)ouders en diverse van onze prominente leden als toeschouwer, een inkijkje in haar schaakwereld te verschaffen. Aansluitend gaf Robin een fraaie demonstratie van haar schaakkunnen, etaleerde zij haar schaakniveau, en dat deed ze op een zeer ontspannen en sympathieke wijze, waarmee zij veel waardering oogstte onder de jeugdleden en de andere aanwezigen;
- Alle HULDE (!) aan onze **jeugdleden**, 21 in totaal waren er komen opdagen, die de simultaan tot een groot succes maakten. De jeugd toonde zich uiterst gedisciplineerd, het was vrijwel de gehele middag **muisstil!**;
- De **32 seniorleden** die met plezier acht rapidpartijen afwerkten en er door onderlinge verbondenheid [en grote eetlust] een geweldige avond van wisten te maken;
- **Philip Schroevers**: hoofdsponsor, wijnkenner en -leverancier, chauffeur voor Robin Duson, onze simultaangever. Zonder Philips genereuze bijdrage was deze dag er nooit gekomen!
- **Cor van Dongen**: subsponsor van de *goodiebags* voor de jeugdsimultaan, leverancier van een enorme pan erwtensoep met bijbehorend roggebread met katenspek (mmm!), En zeg maar "ceremoniemeester" bij dit Wijnproefschaaaktoernooi;
- **Martin Oudejans**: subsponsor van de goodiebags voor de jeugdsimultaan, leverancier van 40, door partner Marjan gemaakte gevulde koeken [CTR C, CTRL V: mmm!] voor 's middags bij de (jeugd-)simultaan;
- **Kees Takken**: medeleverancier van de wijnen, hield de score bij de simultaan bij en verleende de gehele middag/avond ondersteuning waar nodig;
- **Lex Goudriaan**, leverancier van heerlijke Franse (dessert-)kazen en een heerlijke worst met hazelnoot, sponsor van de dinerbonnen voor zowel de vrijwilligers van De Pelikaan als voor de echtgenotes van Leo en hemzelf;
- **De koks Cor, Roel, Peter en het duo Ank/Lex**: zij verrasten ons met heerlijke gerechten die werden opgediend tijdens de vier dubbele schaakronden;
- **Ruud Schavemaker**: de wedstrijdleader die er met zijn indelingstabellen-op-rating voor zorgde dat de zeskampen en achtkamp "geruisloos" konden worden afgewerkt;
- **Bep Zuiver en Ank Goudriaan**, de respectievelijke eega's van Leo en Lex, die bij het opdienen c.q. het opruimen van alle gerechten en het schenken van de bijpassende wijnen van grote (!) waarde bleken;
- **Barvrijwilligers Linda** ('s middags), **Sonja en Tjibbe** ('s avonds), die hebben ondersteund bij het uitventen van de gerechten en de gehele middag/avond de leden van drankjes hebben voorzien;
- **Beheerder Annie Groot** en **Stichting De Pelikaan**: zij stemden welwillend in met ons verzoek om op de – voor hen ongebruikelijke – zaterdag geopend te zijn.

ALLEN HARTELIJK DANK VOOR DE INZET: ZONDER JULLIE WAS DIT NOOIT GELUKT!

En toen, na een kort changement van de schaaktafels, kropen de wijzers van de klok aardig richting half zes, het inlooptijdstip voor de senioren, een heel groot deel van ons ledenbestand, aangevuld met enkele (gerenommeerde) oud-leden, 32 deelnemers in totaal, verdeeld over vier zeskampen en één achtkamp. Met dank aan indeler Ruud Schavemaker.

De opzet van ons Wijnschaaktoernooi – aanvang 18.00 uur, na een kort openingswoord van voorzitter Martin – nog maar eens in een notendop:

Vier turnussen, elk bestaand uit twee partijen tegen dezelfde tegenstander, met verplichte uitgangsposities op het schaakbord, stellingen die ditmaal, deze editie, afkomstig waren uit de Hollandse Verdediging, het Spaans, het Siciliaans en de Franse opening.

Met “tussen de partijen door”, ook hier: letterlijk en figuurlijk, een bijpassend proefglaasje (lees: bodempje) van respectievelijk een witte Hollandse, een rode Spaanse, een Siciliaanse en een Franse wijn, een proeverij die gelardeerd werd met (eveneens respectievelijk) gerechten uit de Hollandse, Spaanse, Siciliaanse en Franse keuken. Voor iedereen, vooral voor degenen die de wijnproeverij geheel of gedeeltelijk zouden versmaden, waren er gedurende de gehele avond (gratis) andere (non-alcoholische) drankjes beschikbaar aan de, door in totaal drie vrijwilligers (Linda ‘s middags, Sonja en Tjibbe in de avond: hulde!) gerunde bar van *De Pelikaan*.

Kortom, een gezellig toernooi, voor smulpapen en fijnproevers van een goede wijn!

Haute cuisine!

„Dit wordt een snertavond”, voorspelde ceremoniemeester Cor (met de nodige voorkennis). Voorafgaand aan iedere turnus, demonstreerde hij op het demonstratiebord de begin-zetten van enkele openingsvarianten, die leidden tot de verplichte uitgangsstellingen, stellingen die, daar waren ze op uitgezocht, volkomen in balans waren, doorgaans afkomstig uit niet al te bekende varianten (om ervoor te zorgen dat iedereen, ter verhoging van de feestvreugde, een klein beetje uit zijn of haar *comfortzone* werd gehaald).

I. De Hollandse Verdediging

1 d4 f5 2 c4 g6 3 Pc3 Lg7 4 g3 Pf6 5 Lg2 0-0 6 h4 d6

Met, hoe kan 't ook anders: SNERT! Erwtensoen, met een plakje, met katenspek belegd roggebrood. Door Cor, kok van dienst, voor het eerst op die wijze (mèt roggebrood dus) gegeten... tijdens een editie van het Hoogovenschaaktoernooi, ergens begin jaren tachtig. Sommelier Kees had gezorgd voor een frisse, zeer passende, Hollandse witte wijn.

Een van de deelnemers, we zullen zijn naam met de mantel der liefde bedekken, uitiem liefhebber van een goede erwtensoen, had speciaal voor de gelegenheid een plastic bak van huis meegenomen, voor het geval er nog wat soep overbleef. En dat bleek 't geval te zijn! En zo was er 's middags sprake van een *goodiebag* en 's avonds van een *doggybag*...!

WIT MET PIT

Tja, welke wijn serveer je nu bij erwtensoen? Kees Takken had een aardig idee en benaderde een kennis en oud-Krommeniedijker, Johan Luijting, tegenwoordig woonachtig in Overijssel, die in het oosten des lands een kleine wijngaard drijft. En speciaal ten behoeve van ons toernooi, ging Johan bij Kees op bezoek, gewapend met... een paar flesjes van die wijn-van-eigen-makelij. Gratis ter beschikking gesteld, een geweldig mooi gebaar! En het moet gezegd, de 'Johannes' – zo luidt de naam van deze wijn – paste werkelijk uitstekend bij de snert: een frisse wijn met pit, die precies/perfect het juiste tegenwicht bood aan de goedgevulde, licht-zoetige erwtensoen. Wat een leuke geste, Johan! Namens alle leden van de schaakclub: van harte bedankt!!

II. Spaans

1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lb5 a6 4 La4 g6 5 0-0 Lg7 6 Te1 Pge7

Leuke variant, die vergezeld ging van de hartige Quiches de Patatas con Tralala. Heerlijk! Een smakelijke quiche, waarvan het recept bij topkok Roel Boesenkool te verkrijgen valt; een heerlijk taartje dat – zeg ik als leek op het gebied van wijnen – wel erg goed combineerde met de volle, gekruide rode wijn die Philip, kenner van wijn-spijscombinaties, bij deze opening had uitgezocht.

III. Siciliaans

1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 e6 5 Pc3 Dc7 6 Pdb5 Db8

De zet 6 Pdb5 lijkt een beetje een ongezond zetje, een slag in de lucht (immers, na een zwart a6 moet het paard weer wijken), maar dat gold absoluut niet voor de antipasta's die Peter van 't Veer ons voorschotelde. Rijk voorziene schotels... met een overdaad aan *gezonde* (!) groenten. Het Italiaanse *antipasti* duidt op een vrij lichte maaltijd, uitstekend door Peter gekozen; immers, diverse bunkerende deelnemers begonnen al een beetje bodem te voelen... Lekker wijntje, denk dat ik ook maar Siciliaans in mijn repertoire ga opnemen!

IV. De Franse Verdediging

1 e4 e6 2 d4 d5 3 cxd5 exd5 4 Ld3 Ld6 5 Pf3 Pf6 6 0-0 0-0

Maitre(s) Cuisine, Ank en Lex Goudriaan, vormden – net als de zetten uit deze Franse variant – het slotstuk van de avond, met een heerlijke kaasschotel én een heerlijke droge worst.

„Droge worst?” wees Lex me terecht, „Saucisson sec a l’Ancienne, monsieur!”

Haha, onze clubgenoot, een perfectionist, voegde zich aan het eind van de zaterdag, vlak voor aanvang van het toernooi, nog in de lange rijen voor de kassa van de supermarkt voor een potje... *Franse* mosterd. Moutardes de Dijon! „Haha, je denkt toch niet dat ik met een pot grove Zaanse mosterd kom aanzetten, hè?”

Pittige mosterd, goed passend bij het kleine venijn dat verborgen gaat achter de symmetrische, op het oog vervlakkende openingszetten.

Uiteraard: perfecte Franse wijn: *santé mesdames et messieurs*, op een zeer geslaagde avond!

Voldaan!!

Ik denk dat we, deelnemers, medewerkers, organisatoren, met een zeer voldaan gevoel, ‘voldaan’ in de zin van ‘tevreden’ én in de zin van ‘buikje vol’ op deze middag en avond mogen terugkijken. Bij dat ‘terugkijken’ hoort uiteraard een dankbetuiging van onze “feestcommissie” aan al die medewerkers. Maar – bescheidenheid siert de schaker – laten wij, Philip, Martin, Kees en ik, eerst onszelf complimenteren met de organisatie, die op sommige momenten écht een tour-de-force is geweest.

Dan dank aan alle sponsors, die tezamen zo'n € 1500,= hebben opgehoest! Om te beginnen met hoofdsponsor Philip die (naast een paar mooie wijnen) de zaalhuur, de gage voor de simultaangever en de consumpties aan de bar voor zijn rekening heeft genomen. Overige comecenassen (de *goodiebags*, wijnen, de maaltijden/hapjes, de dankbetuiging-cadeaubonnen voor de vrijwilligers): Martin, Kees, Lex, Peter van 't Veer, Roel en ondergetekende.

't Was mooi...

Héél mooi... en dat niet in de laatste plaats – oh, hoe hadden we ooit zonder gekund? – door onze hulpmiddelen-uit-eigen-gelederen, Ank en Bep (de eega's van Lex en Leo). Iedere turnus weer, exact op tijd, werden alle hapjes, de etensschotels, de erwtensoeppan (formaat tobbe) en het druivennat, dit alles met bijbehorende bordjes, glazen en bestek, voor de deelnemers klaargezet op de uitventafel in de speelzaal. Het in de zaal achtergebleven bestek, de glazen en de bordjes, weer keurig opgehaald, afgewassen en ververst.

Geweldig dames!



*De voltallige keukenploeg heeft er zin in! Van links naar rechts: Bep, Peter, Ank, Cor, Roel.
(foto: Lex Goudriaan)*

Uitslagen

Voer – voor degenen die nog niet genoeg hadden aan die keur van delicatessen – voor statistici, de eindstanden in de vijf groepen (die op elorating waren ingedeeld, zodat een ieder verzekerd was van gelijkwaardige tegenstanders).

Zeskamp I: 1. Chris de Saegher 7, 2. Cor van Dongen $6\frac{1}{2}$, 3. Simon Groot 5, $4\frac{1}{5}$. Jaap de Berg, Jan Grin 2 6. André Breedveld $1\frac{1}{2}$.

Zeskamp II: 1. Peter Alberts $5\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{4}$. Erik Breedveld, Emiel Schol, Fred van der Meijden $4\frac{1}{2}$, 5. Martin Oudejans 3, 6. Simon Dekker 2.

Zeskamp III: 1. Kees Takken $6\frac{1}{2}$, 2. Anneke Schol $4\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$. Philip Schroevers, Eric Goudriaan 4, 5. Leo Zuiver $3\frac{1}{2}$, 6. Lex Goudriaan $1\frac{1}{2}$.

Zeskamp IV: 1. Werner Fritz $6\frac{1}{2}$, 2. Geert Kingma $5\frac{1}{2}$, 3 Ruud Schavemaker 5, 4. Piet Kerssens 3, 5. Roel Boesenkool $2\frac{1}{2}$, 6. Henk Jongbloed $1\frac{1}{2}$.

Achtkamp V: 1. Sebastian Hoogmoed 7, 2. Piet Borgdorff $5\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$. Loek Hoff, Joep Prick 5, 5. Heerko Visser $3\frac{1}{2}$, 6. Peter van 't Veer $1\frac{1}{2}$ en de resultaten van John Meijers en Peter Brouwers, tezamen goed voor $4\frac{1}{2}$ punt, zijn ergens in het strijdtoneel verloren gegaan...